

Cirkusföreställningen **VADÅ?** är en tragikomisk modern teater och cirkusföreställning om tiden vi lever i just nu. Pjäsen är vår hyllning till allt det sköra och vackra i världen, en uppmaning till att inte förlora hoppet, samt en sorgsen sång för det vi kanske redan är på väg att mista i en tid där framtiden känns osäker och ingen riktigt vet vad vi ska göra åt situationen.

Två tanter har fastnat vid vägens slut och vet inte vad de ska göra. De väntar på att någon ska komma och rädda dem, men de vet inte vem denna någon är.

Vad är det för framtid de går till mötes och finns det någon därute som kommer att rädda dem? Någon slags Godot som vi alla väntar på...



MEDVERKANDE
Idé, manus, artister:
Ida Stenman och
Christoffer Remberger
Regi och yttre öga:
Nalle Laanela & Lisa Fry
Yttre öga cirkuskoreografi:
Sara Belluga-Klima
Kostym: Åsa Gjerstad
Ljusdesign: Theodor Ryan
Turnétekniker: Adrian Kautsky

info@cirkusforframtiden.se
www.cirkusforframtiden.se
www.karavanmalmo.se

VADÅ?

En tragikomisk cirkus- & teaterföreställning
inspirerad av "I väntan på Godot"



- Jag brukar låtsas att jag kan se stjärnorna.
- Och månen, Minns du månen?
- Såklart att jag minns månen.



Det är en slemmig bläckfisk som styr oss... den kontrollerar i praktiken världspolitiken. Den skriver politiska valprogram och finansierar valkampanjer. Den gör partiledarna till sina blinda redskap och mutar ledande personer inom privata företag och organisationer för att göra dem mottagliga för diktat från den storkorrumperade storfinansens, Bläckfisken.

- Vad ska vi göra nu?
- Ingenting.
- Ingenting? Då kommer vi ju ingen vart!
- Det kanske är det som är meningen.
- Meningen med vadå?
- Med livet?
- Att göra ingenting ... Men tänk om ingen gör något, då blir ju ingenting gjort.
- Just precis.
- Vad händer då.
- Det är bättre så ...
- Ingenting ... Är det inte väldigt sorgligt.
- Nej, det är bra. Res dig! Nu sätter vi igång.
- Med vad då.
- Ingenting



- Nu går jag
- Jag följer med.
- Vart ska vi gå?
- Inte för långt.
- Jo, vi ger oss iväg långt härifrån!
- Det kan vi inte.
- Varför det?
- Vi måste komma tillbaka imorgon.
- Vad ska vi här att göra?
- Vi väntar ju på Gudrun.
- Det är sant.....Kom hon inte?
- Nej.
- Och nu är det försent